



Ιράν: Το Τέταρτο Ραϊχιστάν

Έκδοση 2.1

**Ο Άξονας Αντίστασης Χαμάς-Χεζμπολάχ-Συρία-Ιράν-Ιράκ:
Μία «Χαλαρή» Ασήμαντη Διασύνδεση ή ένα «Τέταρτο Ραϊχιστάν»
του Mark Langfan**

Είναι εξαιρετικά βολικό να κοιτάζουμε με χαλαρή διάθεση τον Άξονα Αντίστασης των Χαμάς-Χεζμπολάχ-Συρίας-Ιράν-Ιράκ ως μία ανομοιογενή και διακριτή ομάδα πολιτικών ή/και τρομοκρατικών κινήματων. Γιατί διαφορετικά, το να δει κανείς το υπέρτον αμάλγαμα ως μία ενιαία, συνεκτικά δεμένη στρατιωτική και πολιτική μηχανή θα ισοδυναμούσε με παραδοχή μιας ασύλληπτης και σκοτεινής πραγματικότητας: ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σημαντικό και πυρηνικά ικανό Τέταρτο Ραϊχιστάν το οποίο είναι έτοιμο να κατασπαράξει και να διαλύσει τον Ιουδαϊκό-Σουνιτικό-Χριστιανικό-Βουδιστικό-Ινδουιστικό κόσμο. Ένα τέτοιο συμπέρασμα θα ξεθώριαζε το υπάρχον σήμερα ψεύτικο λούστρο που διαχωρίζει τα αντιστασιακά κινήματα των Ιρακινών, της Χαμάς και της Χεζμπολάχ τόσο μεταξύ τους όσο και από την ουσιώδη στρατιωτική και ηγεμονική υποστήριξή τους από τη Συρία και το Ιράν. Η σκληρή αλήθεια είναι ότι ο Πόλεμος Χαμάς/Χεζμπολάχ με το Ισραήλ και το αντιστασιακό κίνημα στο Ιράκ, το οποίο χαιρεί της υποστήριξης του Ιράν, είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και πηγάζει από τον εξελισσόμενο Ιρανικό Άξονα του Τέταρτου Ραϊχιστάν εναντίον της Αμερικής και του Κόσμου.

Συνεπώς, το μόνο ερώτημα που απομένει είναι εάν υπάρχει ένα τέτοιο Ιρανικό Τέταρτο Ραϊχιστάν. Εδώ τώρα, κάθε λογής «ειδήμονες» θα έλεγαν με μια φωνή «Σιγά!». Με ευλάβεια θα επαναλάμβαναν μονότονα τη λανθασμένη άποψη ότι «η Συρία ανήκει στους Αλαουίτες και το Ιράν στους Σιίτες και επομένως δεν μπορεί να λειτουργήσει ένας τέτοιος 'Άξονας'». Κατ' αρχάς, οι Αλαουίτες είναι μία κρυφή σέκτα Σιιτών της οποίας οι ρίζες βρίσκονται στον Ιμám των Σιιτών, Χασάν Ελ Ασκάρι του 9ου αιώνα. Αυτή η σέκτα μειοψηφίας Αλαουιτών-Σιιτών της Συρίας στην ουσία καταπιέζει τη μεγάλη πλειοψηφία των Σουνιτών στη Συρία. Έτσι λοιπόν, ο άξονας του Τέταρτου Ραϊχιστάν είναι ένας άξονας αμιγώς Σιιτών του Δωδέκατου Ιμámη. Επιπλέον, η ίδια η ιστορία μας δείχνει ότι κατά τους προπολεμικούς ελιγμούς του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η Γερμανία και η Ιταλία δεν χρειάστηκε να μοιράζονται τα ίδια ακριβώς συμφέροντα προκειμένου να λειτουργήσουν ουσιαστικά ως ένας στρατιωτικός «Άξονας». Μάλιστα, με βάση τη σημερινή κατάσταση, η Συρία είναι η «Ιταλία» ή το πιο αδύναμο στέλεχος και το Ιράν η «Γερμανία» ή το πιο ισχυρό στέλεχος του νέου, Τέταρτου Ραϊχιστάν Άξονα. Σε μία διαβολική

αναλογία που εγείρει σκοτεινές αναλογίες από το παρελθόν, από τη δεκαετία του «Τριάντα», ο Μουσολίνι έμοιαζε να είναι σχεδόν ισότιμος συνεταίρος με τον Χίτλερ στον Άξονα, όπως ακριβώς ο Ασάντ μοιάζει σήμερα να είναι ισότιμος συνεταίρος του Ιράν. Η πραγματικότητα είναι ότι τώρα, όπως τότε, υπάρχει μόνον ένας Φύρερ, και αυτός ο «Φύρερ» είναι ο Ιρανός Πρόεδρος Αχμαντινετζάντ και οι φανατικοί Μαχτιστές που επιθυμούν το τέλος του κόσμου. Στην πραγματικότητα, το Ιράν χρησιμοποιεί τη Συρία, όπως η Γερμανία την Ιταλία, για να διευκολύνει τις πρώιμες στρατηγικές της κινήσεις στη δεκαετία του «Τριάντα» έτσι ώστε στη δεκαετία του «Σαράντα» το Ιράν να αναλάβει την εξουσία. Το έναυσμα του Ιράν για τον παράλογο και άχρηστο πόλεμο της Χεζμπολάχ μπορεί να μην έγινε για λόγους τακτικής ώστε να θαλώσουν τα νερά για το θέμα των πυρηνικών του Ιράν, αλλά για στρατηγικούς λόγους ώστε να ωθήσει οριστικά και αμετάκλητα τη Συρία στην απεχθή της αγκαλιά, όπως έσπρωξε η Γερμανία την Ιταλία στον Άξονά της με τον Ισπανικό Εμφύλιο. Επιπλέον, η επικείμενη προσάρτηση

του Λιβάνου στο Ιράν, μέσω του Παραρτήματός της Waffen SS (γνωστό και ως Χεζμπολάχ) δεν είναι παρά ένας μοντέρνος Σιιτικού-τύπου βιασμός (Anschluss) της Αυστρίας.

Εν ολίγοις, τα φαινομενικά αποστασιοποιημένα στοιχεία του αναδυόμενου Τέταρτου Ραϊχιστάν αλληλοτροφοδοτούνται ως άξονας, αλληλοαμύνονται ως άξονας και πολεμούν ο ένας για τον άλλον ως ενιαίος άξονας: συνεπώς, δεν μπορούμε παρά να μιλάμε για άξονα. Το γεγονός ότι το Ιράν δεν έχει ανοιχτά πυροδοτήσει πυραύλους από το έδαφός του εναντίον του Ισραήλ, δεν είναι αρκετό από μόνο του για να πιστέψουμε ότι η προμήθεια υλικών, ανθρώπινου δυναμικού και τεχνικών «συμβούλων» καθώς και η παροχή θρησκευτικής «άδειας» δεν συνιστούν μία ζωτική σημασίας κυβερνητική υποστήριξη των εμφανών πολεμικών πράξεων της Χεζμπολάχ έναντι του Ισραήλ. Εξάλλου, μόνο το γεγονός ότι το Ιράν δεν έχει στείλει ανοιχτά Ιρανούς στρατιώτες με ιρανικές στολές στο Ιράκ για να σκοτώνουν φανερά αμερικανούς στρατιώτες, δεν αρκεί για να θεωρήσουμε ότι η



προμήθεια αυτοσχέδιων μηχανισμών (IED), ή η υποστήριξη σε χρήμα και ανθρώπινο δυναμικό του Ιρακινού αντιστασιακού κινήματος εκ μέρους του Ιράν ως κυρίαρχης δύναμης δεν έχει τραυματίσει και σκοτώσει εκατοντάδες αμερικανούς στρατιώτες και δεν έχει καιρία συμβάλει στην αποσταθεροποίηση του Ιράκ. Τέτοιος κρυφός, αλλά εξαιρετικά πολύνεκρος πόλεμος από το Ιράν ενάντια στην Αμερική μέσα στο Ιράκ έχει εμφανώς ως σκοπό να επιφέρει μία καταστροφική ήττα της Αμερικής στο Ιράκ. Είναι προφανές ότι οι κακόβουλες σχετικές ιρανικές προσπάθειες στη Γάζα, στο Λίβανο και στο Ιράκ δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως μεμονωμένες παρεμβάσεις, αλλά είναι όλες σκόπιμες ενέργειες, και αποτελούν μέρος μίας γενικότερης τακτικής που έχει ως σκοπό να διαλύσει ζωτικά αμερικανικά και στρατιωτικά συμφέροντα στον Περσικό κόλπο και τον Κόσμο.

Ως ένα σημαντικό εμβόλιο θέμα έρχεται η πολεμοχαρής φανταχτερή απειλή του Σαντάμ η οποία συνετέλεσε απλώς στην απόκρυψη ενός παράλληλου, πολύ μεγαλύτερου κινδύνου, ενός σιωπηλά αναδυόμενου Ισλαμο-Ναζιστικού Ιράν, αναθρεμμένου με ρώσικη πυρηνική τεχνολογία έναντι ρευστού χρήματος. Με τον ίδιο τρόπο, η Ρωσία το 1940 πώλησε το ζωτικής σημασίας πετρέλαιο για την πρώιμη μηχανή κεραυνοβόλου πολέμου (Blitzkrieg) ενάντια στη Γαλλία και την Αγγλία. Κατά σύμπτωση, ο αφανισμός του επικίνδυνου Σαντάμ μόνο παρέσχε το οικονομικά απογυμνωμένο και αναχαιτίσιμο σήμερα Ιράν να δείξει το άσχημο

προσωπείο του απέναντι σε όλο τον Κόσμο ο οποίος το αναγνώρισε ως καθαρά κακόβουλο, προτού ένα νεοεμφανιζόμενο στα πυρηνικά όπλα Ιράν μεταμορφωθεί με επιτυχία σε ένα ασταμάτητο πυρηνικά οπλισμένο Ιρανικό Τέταρτο Ραϊχισιάν. Άλλωστε, η καταστροφή του Σαντάμ δεν επηρέασε στο παραμικρό την εδώ και δεκαετίες διαδρομή του Ιράν προς την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Ο πυρηνικός σταθμός του Μπουσέχρ, για παράδειγμα, κατασκευάστηκε σε συνεργασία με τους Ρώσους κατόπιν σύμβασης το 1995. Στην πραγματικότητα, αντιθέτως, ελλείπει του κινδύνου του Σαντάμ, το Ιράν ανοικτά και ταυτολογικά εξέφρασε τις φιλοδοξίες και τις προθέσεις του να αγοράσει πυρηνικό οπλοστάσιο σε περίπτωση που «απειληθεί».

Παρ' όλα αυτά, εάν πράγματι υπάρχει ένα Τέταρτο Ραϊχισιάν Σιιτών, οι συνέπειες θα είναι αυτοσιγμικές τρομερές, δραματικές και απειλητικές. Το πιο σημαντικό είναι ότι η Συρία, μία μοντέρνα μετενσάρκωση της φασιστικής Ιταλίας, γίνεται κατευθείαν ορκισμένος εχθρός της Αμερικής. Η Συρία είναι ο πλέον ζωτικός παράγοντας που ενισχύει τα αντιστασιακά κινήματα τόσο του Ιράκ όσο και της Χεζμπολάχ, και αυτό το μικρό βρώμικο μυστικό δεν μπορεί πλέον να το αγνοεί η Αμερική. Στην πραγματικότητα, η Συρία είναι ο βασικός υποστηρικτής αλλά και παροχέας ασφαλούς εδαφικού καταφυγίου που υποστηρίζει τον αντιστασιακό πόλεμο της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και του Ιράκ. Η Συρία, στην περίπτωση αυτή, είναι ένα ενεργό σκόπιμα φιλοπόλεμο στοιχείο εναντίον τόσο της Αμερικής όσο και του Ισραήλ, και όχι απλώς ένας παθητικός «αθώς παρατηρητής».

Στην πράξη, η μεταχείριση της Συρίας εκ μέρους της Αμερικής και του Ισραήλ ως ενός ανεξάρτητου «αθώς παρατηρητή» των αντιστασιακών κινήματων της

Χαμάς, της Χεζμπολάχ ή του Ιράκ, θα επιφέρει διπλή ήττα: τόσο του Ισραήλ στον πόλεμο τριβής με τη Χαμάς/Χεζμπολάχ όσο και της Αμερικής στον πόλεμο με τους αντιστασιακούς του Ιράκ. Ο Ασάντ ο Νεότερος θα δει ότι η ανοικτή υποστήριξη του και από τα δύο μέτωπα όχι μόνον δεν επιφέρει κανένα «κόστος» στο καθεστώς του, αλλά και ότι πρόκειται για εξουσιοδότηση της νομιμότητάς του. Ως συνέπεια, είναι πιθανό ο Ασάντ να πάρει λανθασμένα θάρρος, όπως συνέβη και με τον Μουσολίμι, και να ενισχύσει τις προσπάθειες παροχής υποστήριξης ώστε να αναζωπυρώσει ακόμη περισσότερο τις φλόγες και των δύο αντιμαχόμενων στρατοπέδων. Στην πραγματικότητα, η Αμερική πρέπει να δείξει στον Ασάντ παρόμοια σκληρή στάση όπως αυτή που επέδειξε ο Ρέιγκαν, μέσω του Μπους, με τους βομβαρδισμούς της επιχείρησης «El-Dorado Canyon», με την οποία «έπεισαν» τον Καντάφι. Ίσως αυτό να είναι αρκετό για να αποθαρρυνθεί ο νεότερος και με αγγελικό πρόσωποσυνεργός του Ιράν στο έγκλημα, και να διακόψει τις βασικές γραμμές παροχής Αντιστασιακών από την Συρία. Διαφορετικά, η καταστροφική έλλειψη πρωτοβουλίας εκ μέρους της Αμερικής και του Ισραήλ όσον αφορά τη Συρία θα επιτρέψουν στον Ασάντ τον Νεότερο να ονειρεύεται ότι είναι στη θέση αυτού που τον ενθρόνισε, του Ασάντ του Γηραιότερου, αντί να βλέπει αυτό που είναι στην πραγματικότητα, ένα Ιρανικό πόνι. Ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, οι Σουνίτες του Ιράκ, προκειμένου να επιβιώσουν θα πρέπει να εξολοθρέψουν τους εισαγόμενους από τη Συρία αντάρτες της Αλ Κάιντα, και να προστατεύσουν, ουσιαστικά, τους αμερικανούς στρατιώτες. Γιατί αν η Αμερική αποσυρθεί, οι Σουνίτες του Ιράκ θα

Ιρανικοί Αυτοσχέδιοι Εκρηκτικοί Μηχανισμοί: IED



Ο Αυτοσχέδιος Εκρηκτικός Μηχανισμός (IED)

(Πάνω γράφημα)

Πηγή: Εφημερίδα *The Sunday Telegraph*, από τον *Toby Harnden*, ημερομηνία 20/08/2006

Ο Τόπος

(Γράφημα στα δεξιά)

Πηγή: Εφημερίδα *The Sunday Telegraph*, από τον *Toby Harnden*, ημερομηνία 20/08/2006



εξαφανιστούν τόσο από τον Ιρανικό όσο από και από τον Συριακό άξονα.

Στην περίπτωση που η Αμερική δεν καταφέρει τώρα να δώσει μία άμεση στρατιωτική και πολιτική απάντηση στην πραγματικότητα του Τέταρτου Ραϊχιστάν, η καταστροφή για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια θα είναι ακόμα πιο ισοπεδωτική από ό,τι ήταν τότε που η Αμερική αγνόησε την εκθετική ενίσχυση του άξονα του Τρίτου Ραϊχ κατά τη δεκαετία του Τριάντα. Εκείνη τη δεκαετία, υπήρχαν αχανείς ωκεανοί που προσέφεραν άμυνα, και η Γερμανία δεν κατείχε ούτε πυρηνικό οπλοστάσιο ούτε πρόσβαση και έλεγχο σε μεγάλες ποσότητες πετρελαίου. Σήμερα ισχύει ακριβώς το αντίθετο: το Ιράν έχει αυξανόμενες πυρηνικές δυνατότητες και το Ιρανικό Τέταρτο Ραϊχιστάν βρίσκεται πάνω από τεράστιες φυσικές πηγές πετρελαίου. Πέραν τούτου, το Ιράν βρίσκεται ανάμεσα σε ετοιμόρροπα και φοβισμένα χάρτινα βασίλεια Σουνιτών, των οποίων οι εκτενέστατοι στρατηγικοί φυσικοί πόροι είναι απαραίτητοι για τη σημερινή οικονομία. Οι γύρω περιοχές κατέχουν τα δύο τρίτα των επαληθευμένων κοιτασμάτων πετρελαίου, και συνεπώς δεν αποτελούν «Βιετνάμ». Έτσι λοιπόν, το Ιράν διαθέτει και αντλεί απεριόριστη οικονομική δύναμη από υπερδυνάμεις όπως η Κίνα και η Ρωσία. Τέλος, πρέπει να προσθέσουμε σε αυτό το ευμετάβλητο συνονθύλευμα το λυπηρό γεγονός ότι η Βέβαιη Αμοιβαία Καταστροφή (MAD) δεν αποτελεί για το Ιράν εμπόδιο αλλά κίνητρο. Στο σύνολό της, η όλη κατάσταση είναι ζοφερή.

Σήμερα, το Ιράν ορθά θεωρεί την ύπαρξη του Ισραήλ ως μία εκ των πραγμάτων προέκταση της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος και ως το μοναδικό εναπομείναν εμπόδιο για τη μελλοντική του ηγεμονία στη Μέση Ανατολή και στον κόσμο, ακριβώς όπως ο Χίτλερ θεωρούσε τη Μεγάλη Βρετανία ως το μοναδικό εμπόδιο για την ηγεμονία του επί της Ευρώπης. Το Ιράν έμαθε από τα λάθη της Γερμανίας κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και από τα λάθη του Σαντάμ κατά τη δεκαετία του Εενήντα, και δεν χάνει χρόνο ή ενέργεια προσπαθώντας να κατακτήσει μία ηττημένη Γαλλία, ή να ενώσει μία θρυμματισμένη Μέση Ανατολή προτού

προσπαθήσει να καταστρέψει την απομακρυσμένη βάση της Αμερικής κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, που αντιστοιχεί στη Μεγάλη Βρετανία: το Ισραήλ. Στην πραγματικότητα, η διαφαινόμενη βαλκανιοποίηση των πλούσιων σε κοιτάσματα πετρελαίων Σουνιτικών Βασιλείων παρέχει μία στρατηγική εικόνα διαίρεσης που αποκρύβει την πραγματική ισχύ του Ιράν. Η τελειωτική καταστροφή του Ισραήλ από το Ιράν θα ταπεινώσει τη δυνατότητα της Αμερικής να διευθύνει έναν νικηφόρο Παγκόσμιο Πόλεμο έναντι του Ιράν, πριν καν ξεκινήσει ο πόλεμος. Κατά συνέπεια, η Αμερική θα πρέπει να περιμένει αμείωτους ψυχρούς και θερμούς πολέμους τριβής από τους εντεταλμένους του Ιράν εναντίον του Ισραήλ και των αμερικανικών δυνάμεων για να απαλλαχθεί από το μοναδικό εμπόδιο που την χωρίζει από την ολική ηγεμονία της Μέσης Ανατολής. Εναλλακτικά, την επαύριον μιας καταστροφικής ήττας/ απόσυρσης της Αμερικής από το Ιράκ, το Ιράν σίγουρα θα φέρει υπό την στρατιωτική κατοχή του την περιοχή από το Νότιο Ιράκ έως την Ιορδανία. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα κρατάει μία Δαμόκλειο Σπάθη πάνω από το κεφάλι της Σαουδικής Αραβίας, της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης στο Κατάρ καθώς και από όλον τον Αμερικάνικο 5ο στόλο στο Μπαχρέιν.

Εάν η Αμερική δεν μπει στο παιχνίδι, να αναλάβει δράση τώρα προστατεύοντας την ίδια και τους συμμάχους της από την πιθανότητα ενός Τέταρτου Ραϊχιστάν, η δεκαετία των «Τριάντα» μπορεί πολύ γρήγορα να γίνει δεκαετία των «Σαράντα», ή ακόμα και των «Πενήντα» με νικητή το Ιράν.

Ο Mark Langfan έχει γράψει πολλά άρθρα για στρατιωτικά θέματα του Ισραήλ, τα οποία και έχουν δημοσιευθεί. Αυτό το άρθρο (σε πρώτη έκδοση) δημοσιεύθηκε στο περιοδικό 'Jewish Voice and Opinion' τον Ιανουάριο του 2007.

Αμερικανική Ήττα/Υποχώρηση από το Ιράκ – Εφιαλτικό Σενάριο Ιρανικής Επέκτασης

Πρώτη Φάση: Επιχείρηση Ημισέληνος του Δαμοκλή

Την επαύριον μιας καταστροφικής αποτυχίας των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ που θα οδηγήσει σε πλήρη υποχώρηση από το Ιράκ, το Ιράν θα προχωρήσει σε εκτεταμένη «ελαφράς μορφής» ανάπτυξη βαριά οπλισμένων Επαναστατικών Φρουρών Αλ Κουντς στο νότιο τμήμα του Ιράκ προς 1) τα σύνορα με τη Συρία, 2) τα σύνορα με την Ιορδανία και 3) τα σύνορα με την Σαουδική Αραβία. Μόλις ενοποιηθούν, οι Ιρανοί θα προχωρήσουν σε μία «ακληρής μορφής» ανάπτυξη τεθωρακισμένων οχημάτων με βαρύ οπλισμό για να ψάξουν και εξολοθρέψουν οποιαδήποτε εναπομένουσα παρουσία Σουνιτών.



Δεύτερη Φάση: Το Σαμσίρ των Μαχντί

- 1) Οι Ιρανοί καταδρομείς με τα ελαφρά τεθωρακισμένα διεξάγουν κεραυνοβόλο πόλεμο νοτιοανατολικά σε ένα τόξο από το Ιράκ έως το Νταχράν ώστε να αποτρέψουν οποιαδήποτε αμερικανική χερσαία αντεπίθεση από το Νταχράν και για να απειλήσουν την κατοχή του Αρχηγείου του 5ου Αμερικανικού Στόλου στο Μπαχρέιν.
- 2) Το Αμερικανικό Αρχηγείο Α στο Κατάρ (2α) εκτρέπει ουσιαστικά όλες τις εναέριας δυνάμεις για να προστατέψει το Αρχηγείο του 5ου Αμερικανικού Στόλου και αυτό καθαυτό το Αμερικανικό Αρχηγείο Α, και για να πραγματοποιήσει μία Έκτακτη Έξοδο Πολέμου του 5ου Αμερικανικού Στόλου και των υπολοίπων Μάχιμων Ομάδων Αεροπλανοφόρων από τον Περσικό Κόλπο, ενώ θα χρειαστεί και υποστήριξη από την Ισραηλινή Αεροπορία για να παρέχει εκτενέστατη κάλυψη από τα πυρά επί των Ιρανικών δυνάμεων (2β) για να επιβραδύνουν την επέλασή τους.
- 3) Το Ιράν ενισχύει την επίθεσή του και συνεχίζει επί της τροχιάς προς το κάτω μέρος της ακτής του Περσικού Κόλπου, απειλώντας το Αμερικανικό Αρχηγείο Α.
- 4) Υπό την ασπίδα του Εναέριου Ελέγχου του Ισραήλ, εκκενώνεται το Αμερικανικό Αρχηγείο Α (4α) και υποχωρεί στο Αρχηγείο Αμερικής/ΝΑΤΟ Β (4β) στην παλαιά εγκαταλειμμένη Ισραηλινή Αεροπορική Βάση του Σινά που πρέπει να επισκευασθεί και να ανακαινισθεί άμεσα με έξοδα της Σαουδικής Αραβίας και να τεθεί υπό τον αποκλειστικό επιχειρησιακό έλεγχο της Αμερικής/ΝΑΤΟ για να παρέχει ένα αποτελεσματικό σημείο υποχώρησης και αντεπίθεσης σε περίπτωση Ιρανικής επίθεσης. Επίσης, το ΝΑΤΟ πρέπει να συμφωνήσει ότι σε περίπτωση ενεργοποίησης του Αρχηγείου Αμερικής/ΝΑΤΟ Β κατόπιν Ιρανικής επίθεσης στη Σαουδική Χερσόνησο, πρέπει να ενεργοποιηθούν οι αμοιβαίες αμυντικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Τουρκίας.
- 5) Το Ιράν προχωρά σε τροχιά δυτικά προς το Ριάντ (5α) ή/και συνεχίζει στην ακτή, μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (5β) για να φθάσει στον στρατηγικό του στόχο, το Ομάν, ώστε να ελέγχει το δεύτερο μισό της στενωπού του Ορμούζ, ουσιαστικά

- σφραγίζοντας τον Περσικό Κόλπο και παγιδεύοντας οποιαδήποτε εναπομείναντα αμερικανικά πολεμικά πλοία.
 - 6) Εάν το Ιράν επιτεθεί σε μία νοτιοδυτική τροχιά από το Ιράκ μέσα από την Έρημο της Συρίας στο Ταμπούκ (6α) ή συνεχίσει σε μία δυτική τροχιά από το Νταχράν στο Ριάντ (6β), τότε ο σκοπός των Ιρανών είναι να φέρουν υπό την κατοχή τους την Μεδίνα και την Μέκκα. Θα πρέπει τότε η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία να προκαλέσει εκτενέστατη επίθεση σε αυτές τις δυνάμεις για να δώσει στις Αμερικανικές Δυνάμεις τον στρατηγικά απαιτούμενο χρόνο και χώρο ώστε να οργανωθεί από το Αρχηγείο Αμερικής/ΝΑΤΟ Β μία αντεπίθεση.
 - 7) Η Πολεμική Αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας θα πρέπει άμεσα να υποχωρήσει στο Αρχηγείο Αμερικής/ΝΑΤΟ Β ώστε να επιτρέψει σε αυτούς τους ζωτικούς στρατιωτικούς πόρους να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά και να ενωθούν υπό Αμερικανική διοίκηση και έλεγχο για μία αντεπίθεση.
 - 8) Οποιοσδήποτε περαιτέρω Ιρανικός ελιγμός στην Έρημο της Συρίας ή δυτικά από ή προς το Ριάντ μπορεί τότε να εξουδετερωθεί από ένα πλήρως ενεργοποιημένο και λειτουργικό Αρχηγείο Αμερικής/ΝΑΤΟ Β, με όλες τις κοντινές εναέριας δυνάμεις συμπεριλαμβανομένων και αυτών του Ισραήλ να έχουν τεθεί υπό ενιαίο έλεγχο και να έχουν αναπτύχθει.
 - 9) Μόνον υπό πλήρη Αμερικανικό εναέριο έλεγχο και υπεροπλία στο Νοτιοδυτικό τεταρτημόριο της Σαουδικής Χερσονήσου θα μπορέσουν οι χερσαίες δυνάμεις να εισχωρήσουν στην Τζέντα για να σταθεροποιήσουν τον χερσαίο χώρο της Σαουδικής Χερσονήσου.
- Ως επίλογος, το Ιράν έχει το πλεονέκτημα ότι η Κορυφογραμμή των Ιρανικών Οροσειρών παρέχει φυσική τοπογραφική αεροπορική ασπίδα, κάτι που καθιστά τον εσωτερικό πυρήνα του Ιράν σχετικά απροσπέλαστο από εναέριας επιθέσεις. Οποιοδήποτε σχέδιο επίθεσης κατά του Ιράν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει ένα μακρόπνοο σχέδιο περιφερειακού αποκλεισμού τύπου Ανακόνα (όπως αυτό που εφαρμόστηκε κατά τον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο).



Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 9/11



Ένα αποστρατικοποιημένο Παλαιστινιακό Κράτος στη Δυτική Όχθη / Γάζα θα μετατρέψει το Ισραήλ από ένα στρατιωτικό πλεονέκτημα της Αμερικής και κυματοθραύστη για την Τρομοκρατία της Μέσης Ανατολής το οποίο μπορεί να αυτό-αμύνεται, σε ένα ανυπεράσπιστο μειονέκτημα για την Αμερική, το οποίο θα είναι ευπρόσβλητο σε επιθέσεις, θα αδυνατεί να αμυνθεί, και πολύ περισσότερο δεν θα είναι ούτε κατά διάνοια σε θέση να προβάλλει την αμερικανική στρατιωτική ισχύ.



1. Το ΙΣΡΑΗΛ ως ένα αυτό-αμυνόμενο στρατιωτικό πλεονέκτημα της Αμερικής: Μαζί με το Υψίπεδο του Γκολάν (α), την κορυφογραμμή της οροσειράς της Δυτικής Όχθης (β) και τη Λωρίδα της Γάζας (γ) υπό Ισραηλινό Στρατιωτικό Έλεγχο, το Ισραήλ είναι προστατευμένο από ζωτικές απειλές μικρού και μέσου βεληνεκούς.

2. Το ΙΣΡΑΗΛ ως ένα ανυπεράσπιστο μειονέκτημα για την Αμερική, που θα είναι ευπρόσβλητο σε επιθέσεις: Με το Υψίπεδο του Γκολάν, την οροσειρά της Δυτικής Όχθης και την Λωρίδα της Γάζας εκτός Ισραηλινού ελέγχου, αλλά αντίθετα υπό εχθρικό αραβικό έλεγχο, το Ισραήλ θα είναι στρατηγικά τρωτό και εκτεθειμένο βραχυπρόθεσμα σε ζωτική απειλή. Αυτή η σύγκρουση θα τροφοδοτείται από την αραβική τρομοκρατία εναντίον του Ισραήλ.



3. ΙΣΡΑΗΛ: το Πρώτο Ντόμινο

Χωρίς τη φυσική άμυνα από τα όρη του Γκολάν και της Δυτικής Όχθης, και με μειωμένη δυνατότητα κινητοποίησης των δυνάμεών του, το Ισραήλ θα καταστρεφόταν και θα κατεχόταν εύκολα από τη Συρία και την Αίγυπτο. Ακόμα και ένα ισχυρά οπλισμένο Παλαιστινιακό Κράτος δεν θα μπορούσε να αντισταθεί στρατιωτικά στη Συρία ή την Αίγυπτο. Η Χεζμπολάχ, οι Σύριοι και οι Αιγύπτιοι συναγωνίζονται για την κατοχή της επιθυμητής Ιερουσαλήμ.



4. ΙΟΡΔΑΝΙΑ: το Δεύτερο Ντόμινο

Χωρίς το Ισραήλ στρατηγικό σύμμαχο-προστάτη, η Ιορδανία θα μπορούσε εύκολα να καταπατηθεί από τις στρατιωτικά ισχυρές Χεζμπολάχ, Συρία, Αίγυπτο και Σιιτιστάν/Ιράν. Η Συρία αυτή τη στιγμή θεωρεί την Ιορδανία Νότια Συρία, και έτσι θα ολοκληρώσει το όραμά της για το Πεπρωμένο του Έθνους (Manifest Destiny).



5. ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ: το Τρίτο Ντόμινο

Με τις στρατιωτικά ισχυρές αλλά χωρίς πετρέλαια Συρία και Αίγυπτο, και με το Σιιτιστάν/Ιράν στα βόρεια σύνορα της Σαουδικής Αραβίας, η τελευταία δεν θα υπάρχει πλέον. Με τη Διώρυγα του Σουέζ υπό εχθρικό έλεγχο, οι Δυτικές δυνάμεις δεν θα μπορούν να ανατροφοδοτούνται ή να προστατεύσουν την Σαουδική Αραβία.

Print



Islamic
Republic



Iranian Supreme
Leader Khamenei
Photo: Reuters



click here to
enlarge text



click here to
reduce text

«Δάσκαλε,
ποιος είναι
ο 'μετριοπαθής'
και ποιος είναι
ο 'εξτρεμιστής';»

«Ακρίδα, με
τέτοιους
'μετριοπαθείς',
ποιος χρειάζεται
τους
'εξτρεμιστές';»

Σημείωση από
τον ML

Χαμείνι: Το Ισραήλ διχάζει τον μουσουλμανικό κόσμο

Ο Μουσάραφ, ο οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα την Τεχεράνη, άκουσε τον Χαμείνι να περιγράφει την αμερικανική και βρετανική υποστήριξη του Ισραήλ ως μία ενθάρρυνση για τη συνέχιση τέλεσης εγκλημάτων κατά των Παλαιστίνιων.



Αχμαντιντζάντ (Αριστερά), Μουσάραφ και Χαμείνι στην Τεχεράνη τη Δευτέρα (Φωτογραφία: AFP)

Ο Χαμείνι επίσης επικεντρώθηκε στο Παλαιστινιακό πρόβλημα λέγοντας ότι οι αδυναμίες του Ισραήλ ήταν έκδηλες κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Λίβανο ενώ η στάση της κυβέρνησης της Χαμάς «έναντι των Σιωνιστών δείχνει τον δρόμο για τη λύση του προβλήματος των Παλαιστίνιων».

Όπως ανακοινώθηκε, θα διεξαχθεί σύντομα μία δοκιμή, χωρίς φορτίο ουρανίου, και εάν οι δοκιμές είναι επιτυχείς θα προστεθεί καύσιμο υλικό. Οι 328 συσκευές αποτελούν πρόδρομο των 3.000 συσκευών που σχεδιάζεται να εγκατασταθούν τους επόμενους μήνες.

Το Ιράν πρόσφατα ολοκλήρωσε την εγκατάσταση σωληνώσεων, ηλεκτρικών καλωδίων και άλλου εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για να αρχίσει ένας εμπλουτισμός «βιομηχανικής κλίμακας» στις τεράστιες υπόγειες εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι θωρακισμένες ενώ περιμετρικά φυλάσσονται από αντιαεροπορικά όπλα στην κεντρική έρημο του Ιράν.


[Print](#) 

Strategic Threat



President Ahmadinejad Photo: AP

 [click here to enlarge text](#)

 [click here to reduce text](#)

Ιράν: Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα καταστραφούν σύντομα

Αχμαντινετζάντ: Να είστε σίγουροι ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα σβήσουν σύντομα από τον χάρτη

Yaakov Lappin

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστραφούν σύντομα, είπε ο Πρόεδρος του Ιράν Μαχμούτ Αχμαντινετζάντ την Τρίτη κατά τη διάρκεια σύσκεψης με τον υπουργό εξωτερικών της Συρίας, όπως δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του το ραδιοτηλεοπτικό κανάλι Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB). Τα σχόλια αυτά μεταδόθηκαν επίσης και από το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο FARS του Ιράν.

«Η διασπορά διχόνοιας μεταξύ των Μουσουλμάνων, ειδικά μεταξύ των Σιιτών και των Σουνιτών, είναι μία συνωμοσία που έχουν εξυφάνει οι Σιωνιστές και οι Ηνωμένες Πολιτείες για να κυριαρχήσουν στα έθνη της περιοχής και να λεηλατήσουν τους πόρους τους», προσέθεσε ο Αχμαντινετζάντ σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο Αχμαντινετζάντ έχει απειλήσει το Κράτος του Ισραήλ με εκμηδένιση πολλές φορές τους τελευταίους μήνες, και πρόσφατα πρόσθεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία στη λίστα των χωρών που ισχυρίζεται ότι θα καταστραφούν:

Ο Μουάλεμ κάλεσε «τα κράτη της περιοχής να ανοίξουν τον δρόμο για την εδραίωση της ειρήνης και της ηρεμίας... και να αποτρέψουν μία περαιτέρω γενοκτονία των Μουσουλμάνων», ανακοίνωσε η ιστοσελίδα του IRIB.

Προοπτικές για τη Σταθερότητα στο Ιράκ: Ένας δρόμος γεμάτος προκλήσεις

Οι γείτονες του Ιράκ επηρεάζουν και επηρεάζονται από γεγονότα που συμβαίνουν εντός του Ιράκ, ωστόσο η εμπλοκή αυτών των εξωτερικών παραγόντων είναι απίθανο να αποτελεί σοβαρό κινητήριο μοχλό βίας ή να ενισχύσει την προοπτική για σταθερότητα λόγω του ανακυκλούμενου χαρακτήρα των εσωτερικών σχεταριστικών δυναμικών στο Ιράκ.

Εάν ελάμβανε χώρα μια τόσο γρήγορη αποχώρηση, θεωρούμε ότι είναι απίθανο οι Δυνάμεις Ασφαλείας του Ιράκ (ISF) να επιβιώσαν ως μη φατριαστικός εθνικός οργανισμός.

